

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06.03.2023

Εκφράζουμε τη θλίψη αλλά και την οργή μας για την τραγωδία στα Τέμπη. **Δεν είναι η ώρα της σιωπής!** Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνδράμουν στην αιμοδοσία που είναι σε εξέλιξη καθώς και **να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλούν σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς την Τετάρτη 8 Μαρτίου**, στις 12:00 το μεσημέρι στο Θόλο του Πανεπιστημίου και στις 19:00 στην Πλατεία Ελευθερίας.

Γινόμαστε για άλλη μια φορά μάρτυρες σε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, για το οποίο όλοι ήταν σχεδόν σίγουροι ότι θα συμβεί κάποια στιγμή, εκτός από ...τις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις του κρατικού ΟΣΕ και της ιδιωτικής «Hellenic Train».

Αυτό αποδεικνύουν οι αγωνιώδεις παρεμβάσεις των σωματείων των σιδηροδρομικών, οι εκκλήσεις να παρθούν μέτρα για την αναβάθμιση των υποδομών, για να «μην περιμένουμε το δυστύχημα», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά.

**«Το έγκλημα δε θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή!»**

Αρκετά ματώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Κανείς από την Κυβέρνηση αλλά και όσους Κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες, μετά από τις τόσες καταγγελίες των εργαζομένων για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, δε δικαιούται να λέει ότι «δε γνώριζε».

Δεν είναι η «απουσία» του κράτους, όπως λέγεται με ευκολία. Είναι κυρίως η «παρουσία» ενός κράτους εχθρικού για το λαό, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ενός κράτους που είτε διαχειρίζεται το ίδιο τις εταιρείες, όπως τον ΟΣΕ, είτε τις παραχωρεί σε ιδιώτες, όπως έκανε με την «Hellenic Train», το κάνει με κριτήριο την εξασφάλιση της κερδοφορίας, τον περιορισμό του «κόστους», το φόρτωμα των σπασμένων στο λαό, το μοίρασμα της «πίπτας» στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα για να έχουμε **ασφαλείς, φτηνές και σύγχρονες μαζικές μεταφορές**, με σταθερή και μόνιμη δουλειά για τους εργαζόμενους, αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες ασφαλείας. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να πάψει το επιχειρηματικό κέρδος να είναι το κριτήριο που καθορίζει τις ζωές ή το θάνατό μας.

**Η θλίψη και η οργή μας πρέπει να μετατραπεί σε αγώνα, να μην αφήσουμε να συγκαλυφθεί το έγκλημα. Όλοι στο δρόμο!**