



Είτε με κρίση, είτε με ανάπτυξη, αμέτρητα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων... ατέλειωτες οι θυσίες αναγκών και δικαιωμάτων μας

27 Νοέμβρη 2022

Εκλογές Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

βάλε τη ΣΦΡΑΓΙΔΑ σου στις  
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

**ΕΝΑΝΤΙΑ**  
στην πολιτική  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ  
ΟΜΙΛΩΝ & ΕΕ

## Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

### Οι μισθωτές/ -οι:

- Δουλεύουμε 10ωρα και τα Σαββατοκύριακα για ένα μισθό που παραμένει χαμηλότερος απ' ότι πριν 10 χρόνια, όταν καταργήθηκαν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
- Δουλεύουμε με «μπλοκάκι» χωρίς ωράριο, πληρωμή υπερωριών και αποζημίωση απόλυσης, πληρώνουμε απ' το μισθό μας εισφορές στον ΕΦΚΑ, δεν έχουμε ούτε επίδομα ανεργίας, ασθένειας ή ατυχήματος.
- Μένουμε απροστάτευτες και ευάλωτες απέναντι στην εργοδοτική επίθεση, χωρίς προστασία ως έγκυες από την απόλυση. Αποκλεισμένες από επιδόματα και άδειες τοκετού, λοχείας, μητρότητας, χωρίς γονεϊκές άδειες, χωρίς προστασία της υγείας και ασφάλειας στο χώρο δουλειάς.

### Οι αυτοαπασχολούμενες/-οι ζούμε στο καθεστώς ανασφάλειας και απαξίωσης:

- Εργαζόμαστε μέχρι «τελικής πώσης» με εκπώσεις στις αμοιβές μας για να ανταγωνιστούμε τις «σκοτωμένες» τιμές που επιβάλλουν μεγάλα γραφεία & εταιρείες.

- Εργαζόμαστε για να εξοφλήσουμε τις δόσεις των χρεών των προηγούμενων κρίσεων μαζί με το σύνολο των φορομπηχτικών μέτρων (μηδενικό αφορολόγητο, τέλος επιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ, έμμεσους φόρους κ.α.). Πνιγόμαστε απ' τα έξοδα για ενοίκια, ενέργεια κ.λπ. για να συντηρηθούν τα γραφεία μας.
- Ξοδεύουμε ατέλειωτες εργατοώρες μόνο για την παρακολούθηση των αλλαγών στη νομοθεσία και την ερμηνεία τους στη δουλειά μας. Στενάζουμε στις ΥΔΟΜ καθώς η υποστελέχωση φέρνει τους ελάχιστους πλέον υπαλλήλους να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις με ατελείωτη αναμονή.
- Εργαζόμαστε χωρίς κάλυψη για την υγεία και ασφάλειά μας. Εάν μας συμβεί ατύχημα σε αυτοψία ή σε εργοτάξιο θα πληρώσουμε απ' την τσέπη μας τα «σπασμένα». Δεν πήραμε ποτέ επίδομα ούτε την περίοδο αναδουλειάς λόγω της κρίσης ή της πανδημίας, ενώ πληρώναμε ακριβά ΤΣΜΕΔΕ - ΕΤΑΑ - ΕΦΚΑ. Μείναμε χωρίς πρόσβαση στο γιατρό γιατί χρωστούσαμε εισφορές.
- Οι νέες μητέρες μετά τη γέννα πρέπει να επιλέξουμε «ελεύθερα» πόσο θα μείνουμε μακριά απ' το γραφείο. Εκτός από το πενιχρό επίδομα τοκετού δε υπάρχει καμία άλλη στήριξη για τις αυτοαπασχολούμενες!

### Οι εργαζόμενες/-οι στο δημόσιο:

- Γνωρίσαμε βαριές περικοπές των μισθών μας, χωρίς ποτέ να καλυφθούν οι απώλειες μιας δεκαετίας, την εντατικοποίηση λόγω της απαξίωσης και της απογύμνωσης από προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή στο σύνολο των υπηρεσιών και τη μεταφορά σε ιδιώτες, λόγω μη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για πάνω από μία δεκαετία, των συνταξιοδοτήσεων, της κινητικότητας, των μετακινήσεων.
- Οι δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες εξαφανίζονται και το αντικείμενό τους παραδίδεται βορά στους επιχειρηματικούς ομίλους. Μετατρέπουμε σε «τεχνικό» τμήμα κρατικής υποστήριξης των επενδύσεων, με την εφαρμογή της νομοθεσίας που ισοπεδώνει το δομημένο και αδόμητο περιβάλλον για χάρη των κερδών των ομίλων.

## Καμία αναμονή για λύσεις απ' αυτήν ή την επόμενη κυβέρνηση!

### Εργοδότες και κυβέρνηση μας καλούν να προσαρμοστούμε για να επιζήσουμε και να αποδεχτούμε:

- τις νέες απώλειες με τον πληθωρισμό να ψαλιδίζει το 12% του μισθού μας κάθε μήνα μετατρέποντας σε πολυτέλεια: βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, τη χρήση ρεύματος, τα καύσιμα για τις μετακινήσεις και τη θέρμανση
- τις αβάστακτες δαπάνες για στέγη, ασφάλιση, υγεία, εκπαίδευση
- τη ληστρική φορολογία για τα «ματωμένα» πλεονάσματα που κατευθύνονται σαν κρατικές ενισχύσεις στο κεφάλαιο.

### Μας καλούν να αποδεχτούμε νέες θυσίες την ώρα που:

- η πολιτική της «Πράσινης Συμφωνίας» σε ΕΕ & ΗΠΑ με τα δις Ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και τις κρατικές επιδοτήσεις για την «πράσινη» και την «ψηφιακή» μετάβαση απογειώνουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων
- η «ισχυρή ανάκαμψη» όχι μόνο δε «φέρνει οφέλη για όλους», αλλά εγκυμονεί μια νέα καπιταλιστική κρίση που απειλεί ακόμα περισσότερο το εισόδημα και τα δικαιώματά μας
- ο ανταγωνισμός και τα παζάρια της τουρκικής και της ελληνικής άρχουσας τάξης, συμμάχων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, απειλεί την ειρήνη, τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή
- η ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στο πλευρό του ΝΑΤΟ, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, απειλεί την ίδια τη ζωή μας.

### Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι συνένοχες για αυτήν την πολιτική.

Η προσωρινή άνοδος της τεχνικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας μετά τη βαθιά κρίση δεν μεταφράζεται σε οφέλη για όλους.

Η πολιτική της «πράσινης μετάβασης» φέρνει την ενεργειακή φτώχεια με την ψευδεπίγραφη επίκληση της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιχειρεί να δώσει ώθηση στις επενδύσεις, διέξοδο στα υπεσυσσωρευμένα κεφάλαια, με απαξίωση – απόσυρση προηγούμενης τεχνολογίας (σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, δίκτυα, κατασκευές, μέσα μεταφοράς) και καταστροφή κεφαλαίου.

### Για εμάς το «ρεκόρ επενδύσεων»:

- Συνοδεύεται από εντατικοποίηση της δουλειάς, τα ξέφρενα ωράρια με συγκράτηση των μισθών, υπό το βάρος της απουσίας Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, προκειμένου να αυξάνονται τα κέρδη των ομίλων στο νέο γύρο έργων.

- Κλιμακώνεται η επίθεση στην ασφάλιση με την εφαρμογή του εκτρώματος Κατρούγκαλου – Βρούτση που μας απειλεί με νέες αυξήσεις στις υπέρογκες εισφορές στο ύψος του πληθωρισμού. Η ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Αττικής συνεπάγεται την οριστική απώλεια σχεδόν 1 δις ευρώ απ' τα χρήματα των εισφορών μας που «επένδυσε» το πρώην ΤΣΜΕΔΕ στον τραπεζικό τζόγο. Το «έγκλημα» συντελέστηκε με αποφάσεις των κυβερνήσεων ΝΔ –ΣΥΡΙΖΑ –ΠΑΣΟΚ, των αντίστοιχων διοικήσεων ΤΕΕ και Επιστημονικών Συλλόγων.

- Κλιμακώνεται η ποινικοποίηση του επαγγέλματος, η επέκταση της «τεχνικής ευθύνης» από την πιο μικρή και απλή έως την πιο μεγάλη υπόθεση, μια εφ' όρου ζωής «ομηρία» λόγω της μετατόπισης της ευθύνης από το κράτος και την εργοδοσία στους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς μηχανικούς.

- Με την επιτάχυνση των πολυδιαφημιζόμενων αστικών αναπλάσεων καταστρατηγείται, υπό προϋποθέσεις, ακόμα και η υποχρέωση διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών προκειμένου με απευθείας αναθέσεις σε «σωτήρες χορηγούς» να διασφαλιστεί η γρήγορη υλοποίηση αυτών των σχεδίων προς όφελος των μεγάλων τουριστικών και εμπορικών εκμεταλλεύσεων.

- Η «ψηφιοποίηση» δε διευκολύνει τη δουλειά μας, αντίθετα οδηγεί στην πλήρη κατάργηση του κρατικού ελέγχου της δόμησης, της έγκρισης αδειών. Επιταχύνει την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ελέγχου προκειμένου να απελευθερώσει τις επενδύσεις, τη δραστηριότητα των ομίλων και μεγάλων τεχνικών –μελετητικών εταιρειών.

- Μια σειρά νόμων για έργα και μελέτες, για ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, ΝΟΚ, αυθαίρετα -ρυθμίσεις, αναπλάσεις δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων, επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση γης και δασικών εκτάσεων, νερού, φυσικών πόρων, με διαδικασίες fast –track για να αυξηθούν τα πεδία κερδοφορίας των ομίλων.

- Στο όνομα του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού προωθείται η αλλαγή χρήσεων γης, ένα αντιδραστικό πλαίσιο που στόχο έχει την άρση και των τελευταίων μέτρων προστασίας των δασικών εκτάσεων και των περιοχών natura.

- Χτυπούν τα δικαιώματά μας σειρά νομοθετικών διατάξεων που αφορούν το επάγγελμα, η πολιτική της ΕΕ για την Ανώτατη εκπαίδευση που ισοπεδώνει τα πτυχία μας στο επίπεδο των «πιστοποιητικών» των Κολλεγίων και Bachelors, η «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, το καθεστώς των ειδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

## Η διοίκηση του ΣΑΔΑΣ—ΠΕΑ στηρίζει την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής

Η στάση της διοίκησης του Συλλόγου και η δράση των παρατάξεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν όπως και στο ΤΕΕ, κρίνονται όχι μόνο από το τι έκαναν, αλλά και από τι δεν έκαναν.

Πώς τοποθετήθηκαν στα κεντρικά ζητήματα της αντιλαϊκής επίθεσης; Ποιες πρωτοβουλίες αρνήθηκαν να πάρουν για την υπεράσπιση των εργασιακών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.

Πώς μεταφράστηκαν στην πράξη οι διακηρύξεις για την «υπεράσπιση της ποιότητας της αρχιτεκτονικής και των αρχιτεκτόνων»;

Η μόνη «δράση» που έχει να επιδείξει η διοίκηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ απ' το 2018 μέχρι σήμερα είναι η «μαχητική» προσφυγή στο ΣΤΕ, την οποία προώθησαν ομόθυμα ΔΚΜ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΕΜ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, για την «ακύρωση» του ΠΔ 99/2018 που νομοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη «Ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του μηχανικού». Το εγχείρημα, που ένωσε τις κατά τα άλλα «αντίπαλες» παρατάξεις, όχι μόνο κατέπεσε στο ΣΤΕ, αλλά στήριξε ακόμα μια φορά τη συντηρητική αντιπαράθεση κύρια με τους εργαζόμενους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Τοπογράφους, στο όνομα της υπεράσπισης του ρόλου του Αρχιτέκτονα.

Στηρίζουν την πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, την απαξίωση των πτυχίων με τις διαρκείς πιστοποιήσεις, τους χαμηλούς μισθούς και αμοιβές, τα ωράρια λάστιχο, την εντατικοποίηση και την παραβίαση κάθε εργασιακού δικαιώματος σε μελέτη και εργοτάξια, τα χρέη και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές για συντάξεις πτωχοκομείου που χτυπούν εξίσου το σύνολο των εργαζόμενων μηχανικών.

Στο όνομα της υπεράσπισης της αρχιτεκτονικής μιλούν για Σύλλογο «ανεξάρτητο –επιστημονικό» και για το κοινό συμφέρον όλων των Αρχιτεκτόνων, τσουβαλιάζουν δηλαδή εργοδότες - διευθυντές και εργαζόμενους, μεγαλοστελέχη του δημοσίου και υπαλλήλους, κάτω από τον τίτλο του Αρχιτέκτονα, ενώ στην ουσία δεν έχουν κανένα κοινό συμφέρον μεταξύ τους παρά μόνο τον τίτλο.

Προβάλλουν έναν οικονομικά «ανεξάρτητο» Σύλλογο με επιχειρηματική «ανταποδοτική» λειτουργία πώλησης υπηρεσιών προς τα μέλη του και προώθησης εταιρειών – χορηγών. Σε ένα Σύλλογο «Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο» που θα αναλάβει τμήμα των πιστοποιήσεων των τεχνικών δραστηριοτήτων του ΤΕΕ, στο όνομα πάντα της υπεράσπισης της Αρχιτεκτονικής εντός πλαισίου της αγοράς και της ΕΕ.

Απ' τη λογική αυτή κερδισμένοι βγαίνουν οι όμιλοι και τα μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία που αυγατίζουν τα κέρδη τους εις βάρος των υπαλλήλων τους μηχανικών κάθε ειδικότητας που δουλεύουν με το καθεστώς του δελτίου παροχής υπηρεσιών χωρίς εργασιακά δικαιώματα και των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών αρχιτεκτόνων που δεν μπορούν να τους ανταγωνιστούν.

Οι αυτοαπασχολούμενες/-οι αρχιτεκτόνισσες/-ες δεν πρέπει να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε παρατάξεις όπως η ΕΛΕΜ, που παρουσιάζουν ως «λύση» για αύξηση των αμοιβών την «προσαρμογή των αντίστοιχων συντελεστών υπολογισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ». Σπέρνουν αυταπάτες ενώ γνωρίζουν καλά ότι στα πλαίσια της νομοθεσίας της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, επιβάλλεται η κατάργηση των ελάχιστων ορίων, η «ελεύθερη» διαπραγμάτευση και ο «ανταγωνισμός» που οδηγεί στις «συμφωνηθείσες» αμοιβές των υπέργογων εκπώσεων.

Απ' την άλλη, δεν αποτελούν «εναλλακτική» δυνάμεις όπως αυτές που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της ΑΚΕΑ. Τόσο η ΑΚΕΑ όσο και η Συσπείρωση ουσιαστικά προβάλλουν ως «λύση» την «ανατροπή Μητσοτάκη», αφήνουν στο απυρόβλητο τον πραγματικό ένοχο, την πολιτική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, της αποδοχής και παροχής εγγυήσεων εφαρμογής των αντιλαϊκών δεσμεύσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η σημαία του «αντιδεξιού» μετώπου «θολώνει» στην εικόνα τον πραγματικό μας αντίπαλο, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις αιτίες της αντιλαϊκής επίθεσης, συμβάλλει στο κλίμα αυταπατών σχετικά με τη δυνατότητα «ανάπτυξης που ωφελεί όλους». Τελικά οδηγεί σε αποκλιμάκωση των αγώνων, σε αναμονή «λύσης απ' τα πάνω» με μια ψήφο στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

## Πραγματική σύγκρουση με την πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας για τα κέρδη των ομίλων

Η επίθεση σε βάρος μας δεν πρόκειται να σταματήσει, αν δεν τη σταματήσουμε εμείς, αν δεν οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Αν δεν υπήρχαν οι αγώνες των εργαζόμενων, όλη την προηγούμενη 15ετία της κρίσης, των Μνημονίων και της πανδημίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα σήμερα.

Στη σημερινή εποχή των μεγάλων τεχνολογικών επιτευγμάτων, υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους αρχιτέκτονες να παίξουν το δημιουργικό τους ρόλο στην οργάνωση του κοινωνικού χώρου, στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, στην κατοικία, στο περιβάλλον, στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, στην εξυπηρέτηση της συνδυσμένης ικανοποίησης του συνόλου των αναγκών του λαού. Δεν αποδεχόμαστε καμία θυσία για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου. Απέναντι στο μέγεθος της επίθεσης, τις αυταπάτες για λύση χωρίς σύγκρουση, μόνη διέξοδος ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας.

## Είναι ώρα αλλαγής συσχετισμού, ώρα να πάμε αλλιώς...

Ως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες να ψηφίσουν μαζί για να αλλάξει πορεία ο Σύλλογος, να στηρίξει τους αγώνες για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας.

Οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη γραμμή της αναμέτρησης με την αντιλαϊκή πολιτική.

Έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα, μέσα και έξω απ' τον ΣΑΔΑΣ — ΠΕΑ, τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, σηματοδύοντας τον πραγματικό αντίπαλο μας, τους επιχειρηματικούς ομίλους και την ΕΕ.

Πρωταγωνίστησαν στην πάλη για υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου – Βρούτση, το νόμο Χατζηδάκη και τον απεργιοκτόνο νόμο ΣΥΡΙΖΑ, την αντιστασιατική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ. Για να μην περάσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, ενάντια σε απολύσεις συναδέλφων, την απλήρωτη εργασία και την εργοδοτική τρομοκρατία.

Οι εκλογές είναι μια ακόμα μάχη στην οποία οι εργαζόμενες/-οι Αρχιτέκτονες καλούμαστε να πάρουμε θέση, μια ακόμα ευκαιρία να σημειωθούν ουσιαστικά βήματα στην αναγκαία αλλαγή συσχετισμών, σε κάθε συνδικαλιστικό – συλλογικό φορέα.



## Οργανώνουμε μαχητική απάντηση για τις διεκδικήσεις μας:

- Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς. Κάλυψη με ΣΣΕ όλων των εργαζόμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής τους (Μισθός, ΔΠΥ κ.λπ.) στην προοπτική κατάργησης του ΔΠΥ με κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Μείωση του χρόνου εργασίας, 5νθήμερο-7ωρο-35ωρο.
- Απειθαρχία για “να μείνει στα χαρτιά” και να καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
- Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως διατροφή (π.χ. γάλα, άλευρα, έλαια, λίπη), ένδυση κ.ο.κ. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Κατάργηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και του χαρατσιού επιδότησης των ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ). Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο επίδομα θέρμανσης, αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου στα 30.000 ευρώ.
- Διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορία. Όχι στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς της περιουσίας του λαού. Κρατική πολιτική για το δικαίωμα στη στέγη. Επιδότηση ενοικίου για εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
- Επαναφορά των δωρεάν δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες για τους εργαζόμενους κατά την έναρξη και τη λήξη των βαρδιών, μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα ΜΜΜ κατά 50%.
- Μέτρα προστασίας της υγείας & ασφάλειας στους χώρους δουλειάς με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης, τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να ληφθούν τα αναγκαία άμεσα μέτρα πρόληψης εκδήλωσης καταστροφών και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους.
- Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Παύση της απαράδεκτης και προκλητικής πρακτικής της άμεσης βεβαίωσης εισφορών στο ΚΕΑΟ. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, δημόσια, δωρεάν και υποχρεωτική με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Κατάργηση όλων των αντισυμβαλλομένων ρυθμίσεων των κυβερνήσεων. Όχι στα επαγγελματικά Ταμεία. Να πληρώσουν το κράτος και η εργοδοσία για τα ελλείμματα. Κάλυψη με κρατική χρηματοδότηση όλων των απωλειών των αποθεματικών των ταμείων από τη διαχρονική καταλήστευσή τους. Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Κανένας εργαζόμενος με ΔΠΥ και αυτοαπασχολούμενος να μη στερηθεί την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. Επίδομα ανεργίας και εργατικού ατυχήματος σε όλους τους άνεργους, στους αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους με ΔΠΥ. Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες).
- Άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας, μητρότητας, γονικές άδειες με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλες τις εργαζόμενες μισθωτές, εργαζόμενες με ΔΠΥ, αυτοαπασχολούμενες. Κατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης 200 ενσήμων τα τελευταία 2 χρόνια πριν τον τοκετό για τη χορήγηση επιδόματος και άδειας μητρότητας.
- Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες, τηλεφωνικές γραμμές κ.α.) για να καλυφθεί των σύνολο των αναγκών, με την άμεση και πλήρη στελέχυσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ.
- Κρατική χρηματοδότηση για στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας.
- Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος! Καμία εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Καμία εξέταση για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
- Όχι στην ποινικοποίηση του επαγγέλματος. Ενίσχυση των δημόσιων τεχνικών και ελεγκτικών υπηρεσιών με προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων, όχι στην ιδιωτικοποίησή τους.
- Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την πολιτική «απελευθέρωσης» της ΕΕ – Παιδεία, Υγεία, Ρεύμα και Νερό δεν είναι εμπορεύματα ανήκουν στο λαό. Σχέδιο άμεσης αξιοποίησης εγχώριων πηγών ορυκτών καυσίμων – λιγνίτη – κόντρα στις δεσμεύσεις της ΕΕ για την πράσινη ανάπτυξη και το εμπόριο ρύπων.
- Απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο με οποιοδήποτε πρόσχημα και τρόπο κι αν γίνεται. Να μη χρησιμοποιηθούν υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στη χώρα μας. Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις.

# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

