

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

*ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ*

18.12.2020

Συνάδελφοι,

Την ώρα που τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και οι αντοχές του λαού έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους, η κυβέρνηση συνεχίζει προκλητικά να επαναλαμβάνει το «όλα καλά»... Στην πραγματικότητα, **η κατάσταση όσον αφορά στο σύστημα Υγείας και στα μέτρα προστασίας σε μια σειρά κρίσιμους χώρους είναι χειρότερη απ' ό,τι πριν 9 μήνες**. Κι όμως η κυβέρνηση επιμένει πως «ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε και κάτι παραπάνω», όλα τώρα καθορίζονται από την ατομική στάση καθενός ενώ τα ποντάρει όλα στο εμβόλιο, παρ' όλες τις συστάσεις επιστημόνων ότι αυτό δε θα λύσει το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη. Κρύβοντας έτσι πίσω από το εμβόλιο τις ευθύνες της.

Συγχρόνως όμως, μια μεγάλη γκάμα μέτρων, που αφορούν στη διαχείριση προς όφελος της μεγαλοεργοδοσίας αυτής καθ' αυτής της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή. Με τις ΠΝΠ που εκδόθηκαν στη διάρκεια του πρώτου κύματος και έγιναν νόμοι μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, **νέα αντεργατικά «εργαλεία» για τη διευθέτηση και οργάνωση του χρόνου εργασίας, τη γενίκευση της εξ αποστάσεως εργασίας, την παραπέρα ελαστικοποίηση των όρων δουλειάς, τη μεταβολή της εργασιακής σχέσης χωρίς το αφεντικό να δίνει λογαριασμό σε κανέναν**. Το τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας και για «μετά την πανδημία» υλοποιεί το πάγιο «όνειρο» των ομίλων για δουλειά όπως, όποτε και για όσο απαιτούν τα κέρδη τους και γίνεται πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τους νόμους που ψήφισαν προηγουμένως οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ.

Μια δεύτερη ομάδα μέτρων αφορούν «εκσυγχρονισμούς» και μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του «επιχειρηματικού κλίματος», συμπληρώνοντας την παλιότερη νομοθεσία σε ζητήματα διευκόλυνσης των επενδύσεων. Με δεκάδες νομοσχέδια, η κυβέρνηση έλυσε ζητήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων, χωροταξικών και περιβαλλοντικών εμποδίων στις επενδύσεις, ψήφισε νόμους που ευνοούν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε κλάδους, θέσπισε φορολογικά και άλλα κίνητρα για την αποδοτικότερη επένδυση συσσωρευμένων κεφαλαίων.

Ένας τρίτος άξονας στο αντιλαϊκό της έργο αφορά στην **παραπέρα περιστολή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών**, με στόχο να μπουν εμπόδια στη διεκδίκηση και στη μαχητική έκφραση της λαϊκής δυσαρέσκειας από την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Έχουμε νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, νέα κατασταλτικά μέτρα στο όνομα της προστασίας της υγείας, νέα σχέδια για περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος.

Επομένως, **το «όλα καλά» που αναμασά η κυβέρνηση, δεν αφορά το λαό, αλλά το κεφάλαιο.** Δεν έχει για κριτήριο την προστασία της υγείας του απέναντι στην πανδημία που σαρώνει, αλλά την ανάγκη των επιχειρηματικών ομίλων να θωρακιστούν από τη νέα οικονομική κρίση και να κρατήσουν «υγιή» τα κέρδη τους στις σημερινές συνθήκες. **Ακόμα και τώρα, που καταρρίπτεται το παραμύθι της «πετυχημένης διαχείρισης της πανδημίας», η κυβέρνηση αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας και προστασίας του λαού σε κρίσιμους χώρους,** όπως στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα εργοστάσια και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίθετα, με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει να ψηφίζει νόμους που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, όπως το νέο χωροταξικό που πλήττει πολύμορφα τα λαϊκά συμφέροντα, ενισχύοντας τη συγκέντρωση γης στους μεγάλους ομίλους και τη χρήση της για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Σ' αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε και το **«σχέδιο Πισσαρίδη»**, με το οποίο η κυβέρνηση «οραματίζεται» την επόμενη μέρα για το κεφάλαιο. Το «όραμα» όμως αυτό είναι εφιαλτικό, καθώς οι φιλόδοξοι στόχοι για αύξηση επενδύσεων, του ΑΕΠ, της παραγωγικότητας, **για το λαό μεταφράζονται σε νέα μέτρα για την ένταση της εκμετάλλευσης, συνέχιση των ασφαλιστικών ανατροπών, κατάργηση της όποιας προστασίας των ανέργων είχε απομείνει, νέα χτυπήματα σε αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες.**

Το δίλημμα για τους εργαζόμενους είναι επομένως καθαρό: Θα ανεχτούν να γίνονται η υγεία, η ζωή και τα δικαιώματά τους συντρίμια στα γρανάζια μιας πολιτικής που ετοιμάζει τον επόμενο κύκλο κερδοφορίας για το κεφάλαιο; **Ή θα βγουν μπροστά με τις διεκδικήσεις τους, με την οργανωμένη πάλη μέσα από τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς σε κάθε τόπο δουλειάς, προσαρμόζοντας σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες τον αγώνα τους ενάντια στη βαρβαρότητα που τους παρουσιάζουν ως κανονικότητα;**

Συνάδελφοι,

Το ΤΕΕ και η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημονικών συλλόγων αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά πως **δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα της μεγάλης μάζας των μηχανικών.** Αντί να διεκδικούν μέτρα για την προστασία μας και την απαλλαγή από εισφορές, φόρους, δόσεις ρυθμίσεων κτλ, όλη τους η έγνοια είναι τα παρακάλια στους υπουργούς για μια μικρή παράταση στο νόμο των αυθαιρέτων ή στο νέο «εξοικονομώ». Δε θα μπορούσε όμως να συμβαίνει κι αλλιώς. **Το ΤΕΕ και οι επιστημονικοί σύλλογοι είναι φορείς ενταγμένοι στη λειτουργία του αστικού**

κράτους και όχι φορείς συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των συμφερόντων των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών.

Απαιτείται, επομένως, η **ενίσχυση της συνδικαλιστικής έκφρασης** των χιλιάδων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων **έξω από τις δομές του ΤΕΕ και των επιστημονικών συλλόγων**. Και αν για τους **μισθωτούς μηχανικούς**, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο δρόμος αυτός περνάει μέσα από την **οργάνωση στα σωματεία των κλάδων** όπου εργάζονται (ΕΜΔΥΔΑΣ, Σύλλογοι ΟΤΑ, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών κλπ), για τους **αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς** απαιτείται η ένταση της προσπάθειας να ιδρυθεί και να μαζικοποιηθεί **νέος αυτοτελής συνδικαλιστικός φορέας των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών**.

Ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, η **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ** απευθύνει **κάλεσμα στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, για τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών**. Για να μη δεχτούμε αδιαμαρτύρητα την κατάσταση που διαμορφώνεται από τη νέα κρίση και τις πολιτικές που τη συνοδεύουν και μας οδηγούν στη δραματική μείωση του εισοδήματός μας, στη διόγκωση των χρεών. Για τη διεκδίκηση της άμεσης υλοποίησης των παρακάτω αιτημάτων μας:

Για αξιοπρεπές εισόδημα:

- Άμεση ένταξη όλων των αυτοαπασχολούμενων στο επίδομα ειδικού σκοπού.
- Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, του ΕΝΦΙΑ και της προκαταβολής φόρου.
- Διαγραφή τόκων, προστίμων και του 30% των υπόλοιπων χρεών στην εφορία και τις τράπεζες. 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους.
- Απαλλαγή από τις εισφορές ατομικής ασφάλισης για όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού, χωρίς απώλεια ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
- Διαγραφή τόκων και προστίμων από χρέη ατομικής ασφάλισης, κατάργηση της εισφοράς υγείας.
- Αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Φθηνότερο τιμολόγιο για τους αυτοαπασχολούμενους και τα λαϊκά στρώματα.
- Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεων, πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τους επαγγελματίες.
- Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όσους επαγγελματίες έκλεισαν ή θα κλείσουν την επιχείρησή τους χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις.

Για την προστασία της υγείας μας:

- Άμεση πρόσληψη του αναγκαίου, μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Πλήρης εξοπλισμός κάθε νοσοκομείου και δομής ΠΦΥ, διεύρυνση του αριθμού ΜΕΘ σε όλη τη χώρα. Κάλυψη των αναγκών όχι μόνο για τις περιπτώσεις Covid-19 αλλά για κάθε ασθένεια/θεραπεία.
- Δωρεάν μαζικά τεστ για όλο τον πληθυσμό και έλεγχοι όπου χρειάζεται.
- Άμεση επίταξη των ιδιωτικών δομών Υγείας χωρίς αποζημίωση, για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες.