

ΠΡΟΣ 1) Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ Μαγνησίας

2) Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Μαγνησίας.

3) Μέλη ΤΕΕ Μαγνησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Συνάδελφε – Συναδέλφισσα ,

<<Ξέρουμε πως και μ' αυτές τις εκλογές η κατάσταση στο χώρο των μηχανικών δε θ' αλλάξει . Θα ξαναζήσουμε και πάλι το κομματικό παζάρι των «μεγάλων» παρατάξεων αλλά και το ανάλογο προσωπικό ,όπου οι φράσεις και οι λέξεις θα μπερδεύονται σαν σε έκθεση ιδεών σε σχολικό διαγωνισμό για την αποταμίευση. Μπαινοβγαίνουν οι ίδιοι πάντα στην «εξουσία» του ΤΕΕ ,την διαχειρίζονται λες και είναι προσωπική τους υπόθεση, με τις ίδιες πολιτικές ,αλλάζουν κάποια ονόματα ενίοτε, την ίδια όμως στιγμή που η πλειονότητα των μηχανικών βιώνει έναν απίστευτο οικονομικό μαρασμό, φτάνοντας στα όρια ακόμα και μιας ταυτοτικής Επιστημονικής ανυπαρξίας.>>.

Έτσι ξεκινούσε η προεκλογική μας αναφορά και θέση σχετικά με το τί θα επακολουθούσε των εκλογών του Νοέμβρη του 2019. Έναν χρόνο μετά και δεν πέσαμε, δυστυχώς, ούτε πόντο έξω από τις προβλέψεις.

Η κατάσταση στον χώρο των Μηχανικών , στην συντριπτική πλειοψηφία τους τουλάχιστον, δεν είναι απλώς δύσκολη. Είναι δραματική. Η ανεργία στα ύψη κι ας κρύβονται οι αριθμοί εντέχνως. Η αναδουλειά των Μηχανικών δεδομένη. Η εξαφάνιση κάθε πραγματικής και ουσιαστικής δραστηριότητας πέρα από την διεκπεραίωση «κρατικών υποθέσεων και εκκρεμοτήτων» ,όπως τα Αυθαίρετα, τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά κλπ , εμφανής. Οι αμοιβές εργασίας σ' όλες τις εκδοχές της, μισθωτοί- μπλοκάκια-αυτοαπασχολούμενοι αλλά και εργαζόμενοι στο Δημόσιο ,δεν είναι ούτε καν αμοιβές επιβίωσης. Οι συνταξιούχοι συνάδελφοι βλέπουν τις εισφορές τους να έχουν μια ανύπαρκτη ανταποδοτικότητα και οι ασφαλιστικές εξασφαλίσεις να τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση. Η εξαναγκασμένη υποαπασχόληση δεδομένη και σχεδόν ο κανόνας. Η ετεροαπασχόληση από την άλλη μονόδρομος για να μπορέσει κανείς να επιβιώσει. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα υπό εξαφάνιση , με τις ρυθμίσεις να διαδέχονται η μια την άλλη , με την φορολογία ,δεδομένου του ανύπαρκτου διασφαλισμένου ελάχιστου εισοδήματος ,να επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας και την ίδια στιγμή οι απαιτήσεις για εμπρόθεσμες καταβολές των οικονομικών απαιτήσεων να αυξάνονται, αναντίστοιχα με την ραγδαία και επαναλαμβανόμενη απομείωση των όποιων εισοδημάτων υπήρχαν.

Και στο κλίμα αυτό , με την πανδημία να ορίζει σημαντικό μέρος αλλά και τους όρους της εργασίας μας , έχουμε απέναντι έναν ακόμα εχθρό. Μια Κυβερνητική πολιτική αδιαφορίας

ως προς την ενίσχυση , έστω και συμβολικά, των Μηχανικών, που κατά τα άλλα όταν τους χρειάζεται τους «αποζημιώνει», καταφανώς κοροϊδεύοντας και υποτιμώντας την νοημοσύνη τους , με τον τίτλο τιμής του Τεχνικού Συμβούλου αυτής. Όμως την ίδια στιγμή είναι προκλητικός ο αποκλεισμός μας από το περιβάλλον των οικονομικών ενισχύσεων (ακόμα κι αυτή η επιστρεπτέα προκαταβολή φόρου θέτει εκτός προδιαγραφών σημαντικότερο μέρος των συναδέλφων κι ας έχουν ελάχιστο εισόδημα) και άλλων «προνομίων» λες και ο κλάδος δεν κατατάσσεται σ' εκείνους που πλήττονται.

Μα δεν σταματά εδώ το κακό. Στο διάστημα του ενός έτους μεσολάβησαν μια σειρά από ζητήματα που έφεραν το χώρο των Μηχανικών προ μιας ευθείας επιστημονικής ανυποληψίας. Η ανελαστικότητα και μια ηλιθία , ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη στάση ενός Υπουργείου όσον αφορά σε χρονικές προθεσμίες που αφορούν σε μια σειρά νόμους όπως ο Ν. 4178/13 και ο Ν. 4495/17, ένα σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του ΤΕΕ που ήταν ανίκανο και λίγο για να υποδεχθεί έναν αυξημένο όγκο εργασιών που όμως αναμενόταν, η έναρξη ενός προγράμματος όπως του «Εξοικονομώ» που εν μέσω πανδημίας, ιδιαίτερα στην Θεσσαλία και ιδιαίτερα στον Βόλο , ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί τα σαφή χαρακτηριστικά του αλλά και με την ασάφεια να είναι η κυρίαρχη εκτίμηση σε σειρά άρθρων του και φυσικά μια γραφειοκρατία που όχι μόνο δεν συρρικνώνεται, όπως διατείνονται οι «λάτρεις» της αξιοποίησης της τεχνολογίας (τρομάρα τους), αλλά αντίθετα να ενισχύεται διαρκώς για να εξυπηρετήσει ακόμα καλύτερα την πολιτική μιας διαχειριστικής ανάγκης του συστήματος και υπό οποιαδήποτε Κυβέρνηση. Την άμυνά της δηλαδή με λίγα λόγια.

Επιπρόσθετα όμως στην περιοχή μας έχουμε και ιδιαίτερες επιβαρύνσεις σε σχέση τον εργασιακό μας χώρο αλλά και μείζονα προβλήματα στην πόλη που ζούμε.

Επιτροπές (Σ. Α, ΣΥΠΟΘΑ κλπ) που λειτουργούν με το φιλότιμο των συμμετεχόντων και διεκπεραιώνουν υποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί μήνες τώρα αλλά με εμφανή την πλήρη αδιαφορία των πολιτικών υπευθύνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που ουδόλως παρεμβαίνει αλλά και από επιλογή δεν επιθυμεί να παρέμβει αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη του νόμου ,προς διασφάλιση της όποιας ,έστω μίζερης, κανονικότητας στον εργασιακό χώρο των Μηχανικών.

Υπηρεσίες που υπολειτουργούν και από κεκτημένη ταχύτητα εξυπηρετούν ακόμα καθώς έχουν αφηθεί στο έλεος τους από τους πολιτικούς προϊσταμένους του Δήμου Βόλου (Αρχείο Πολεοδομίας κλπ). Φυσικά ούτε λόγος για εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των Αρχείων.

Αποφάσεις του ΣΤΕ που έχουν διαμορφώσει ένα ελώδες και καταθλιπτικό περιβάλλον στον χώρο των μελετών και κατασκευών και που αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του Νομού μας.

Προθεσμίες και δαιδαλώδεις διαδικασίες σχετικά με το Κτηματολόγιο και τους Δασικούς Χάρτες και σε συνδυασμό με τη δυσλειτουργία λόγω συνθηκών υπηρεσιών όπως το Υποθηκοφυλακείο ,το Αρχείο κλπ.

Διαβούλευση , προθέσεις και κατάρτιση του νέου Νόμου για τα εκτός Σχεδίου ακίνητα.

Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που περιλαμβάνει και επισήμως την καύση ως μια επιθυμητή επιλογή διαχείρισης την ώρα που ο καρκίνος θερίζει στην πόλη

αλλά που η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει βαλθεί να κάνει εντονότερο και πιο συστηματικό τον «θερισμό», με την δημιουργία εργοστασίου παραγωγής «δευτερογενών» λεγόμενων καυσίμων και με προορισμό την Τσιμεντοβιομηχανία της LAFARGE –HOLCIM για καύση και ποιος ξέρει ποια άλλη.

Και ενώ όλα αυτά έχουν διαμορφώσει μια απίστευτης βαρβαρότητας πραγματικότητα για όλους τους πολίτες , ιδιαίτερα όμως στον χώρο των Μηχανικών , η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές στην Διοικούσα Επιτροπή του τοπικού μας Τμήματος και φυσικά στην Αντιπροσωπεία εξακολουθεί να κινείται στην σφαίρα της ιδιωτικής παρέμβασης. Κανένα από αυτά τα ζητήματα που αναλυτικά τέθηκαν παραπάνω δεν αποτέλεσε αντικείμενο Συλλογικής επεξεργασίας στα εκλεγμένα Όργανα , κανένα δεν θεωρήθηκε πως έπρεπε να συνοδεύεται από απόφαση, μετά από συζήτηση που επιβάλλει η Δημοκρατία και όλα έχουν αφεθεί στα χέρια ενός ανθρώπου. Της Προέδρου του Τμήματος. Λες και η θεσμική λειτουργία του ΤΕΕ είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Και δεν έχουμε μα και ποτέ δεν είχαμε εξάλλου κανένα προσωπικό πρόβλημα και με κανέναν συνάδελφο που κατέχει ή κατείχε ένα αξίωμα. Απεναντίας μάλιστα! Αλλά το θέμα της πολιτικής λειτουργίας ενός θεσμού δεν ήταν, δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει ποτέ αντικείμενο διαχείρισης και προσωπική υπόθεση κανενός.

Για τον λόγο αυτό και καταγγέλλουμε την στάση όσων υπηρετούν την διαφορετική από αυτή που ορίζουν οι κανόνες λειτουργίας του ΤΕΕ (Ενημέρωση όλων - Συνεδριάσεις Οργάνων και Επιτροπών – Αποφάσεις Οργάνων- Ενημερώσεις μελών)αλλά και αυτοί που προσδιορίζουν το τί ακριβώς σημαίνει Δημοκρατική λειτουργία που δεν τίθεται στην υπηρεσία του ενός .

Με δεδομένα λοιπόν τα προηγούμενα καταθέτουμε την πρότασή μας και απαιτούμε ως επιτάσσει η Δημοκρατία και η λογική:

- 1) Άμεση σύγκλιση των Οργάνων της Δ.Ε και της Αντιπροσωπείας με χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας με προσδιορισμένη την ημερήσια διάταξη και επίσης προσδιορισμένο τον χρόνο συζήτησης για κάθε ένα από όσα περιγράφονται με σειρά φυσικά προτεραιότητας και ανάλογα με την ανάγκη απόφασης.
- 2) Τις Συνεδριάσεις ζητούμε να έχουν την δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν σε άμεσο χρόνο , τεχνικά εφικτό, όλοι οι συνάδελφοι διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την απρόσκοπη και αδιατάρακτη λειτουργία των Οργάνων.
- 3) Ζητούμε να καταγραφεί η τοποθέτηση όλων των Παρατάξεων και των Μεμονομένων Αιρετών στα Όργανα επί όσων αναφέρονται .
- 4) Καταθέτουμε κείμενο που ζητούμε να υιοθετηθεί από την Δ.Ε και την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας και που αναφέρεται στο νέο ΕΣΔΑ που επιβάλλεται ,εις πείσμα της λογικής και των θέσεων που έχουν διαμορφωθεί στην πόλη, από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Χατζηδάκη.

Ακολουθεί το προτεινόμενο και προς ψήφιση Κείμενο θέσης.

<<Το ΤΕΕ Μαγνησίας επιθυμεί να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο που τίθεται προς διαβούλευση, το οποίο ενώ αφορά στην προώθηση της ανακύκλωσης,

ουσιαστικά παραθέτει άρθρα που ανοίγουν τον δρόμο στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, κοινώς στην καύση σκουπιδιών. Η καύση απορριμμάτων και γενικά απορριμματογενών καυσίμων αποτελεί μία από τις τακτικές που έχουν αποδειχθεί επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και οχληρές για το περιβάλλον. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν καταδείξει αύξηση παιδικών καρκίνων κοντά σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και καύσης σκουπιδιών (Ortega-Garcia et al, 2017) και αυξημένη πιθανότητα καρκίνου σε κατοίκους γύρω από εγκατάσταση καύσης απορριμματογενών καυσίμων (Domingo et al, 2017). Δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί της επικινδυνότητας αυτής της διαδικασίας. Ειδικά η μελέτη των Pronk et al (2013) δείχνει ότι το Non Hodgkin Lymphoma συνδέεται με ρύπανση από τσιμεντοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα απορριμματογενή καύσιμα. Άλλωστε η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Χριστόλης κ.ά. 2009) καταδεικνύει ότι ο χρόνος παραμονής των απαερίων στο κρίσιμο διάστημα 450 °C – 200 °C σε εγκαταστάσεις τσιμεντοβιομηχανίας, λόγω της διάταξης ανάκτησης θερμότητας, είναι κατά κανόνα μεγαλύτερος της κρίσιμης τιμής (5 sec) και κατά συνέπεια είναι πιθανός ο σχηματισμός διοξινών. Οι διοξίνες και τα φουράνια είναι ομάδες χημικών ουσιών άκρως καρκινογόνες και βιοσυσσωρεύσιμες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να παράγονται από τις ανθρωπογενείς διαδικασίες. Με βάση την αρχή της προφύλαξης θεωρούμε ότι η καύση απορριμμάτων είτε στις τσιμεντοβιομηχανίες είτε σε νέες μονάδες που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να αποκλειστεί.

Η Ελλάδα ως χώρα της Ε.Ε. οφείλει να εναρμονίζεται με τις οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πέρα από τις επιμέρους ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους – μέλους, στην Ελλάδα καταστρατηγείται η ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων (όπως αυτή ορίζεται από την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία) πέρα από κάθε λογική κυκλικής οικονομίας. Αντιθέτως με το παρόν νομοσχέδιο προκρίνεται η κατασκευή μονάδων καύσης ή η συνέχιση της καύσης από τις τσιμεντοβιομηχανίες.

Την ίδια στιγμή που στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) του 2020 αναφέρεται ξεκάθαρα ότι δεν επετεύχθη κανένας από τους στόχους στα ποσοστά ανακύκλωσης που είχαν οριστεί από τον προηγούμενο ΕΣΔΑ του 2015, την ίδια στιγμή που σε εθνικό επίπεδο δεν έχουν σχεδιαστεί, μελετηθεί και χρηματοδοτηθεί έργα με βάση τα οποία θα εφαρμόζονταν καθολικά προγράμματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, την ίδια στιγμή που τα «Πράσινα Σημεία» σημεία αποτελούν άγνωστες λέξεις για την πλειονότητα των δήμων, δεν υπάρχει κανένα άλλοθι περί δήθεν αποτυχίας αυτών των προγραμμάτων από τη στιγμή που δεν εφαρμόστηκαν σε εθνικό επίπεδο και για αρκετά χρόνια στη χώρα. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που ένα υπέρογκο ποσοστό επενδύσεων θα διατεθεί στην κατασκευή των μονάδων καύσης (από 1 έως 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση το παράρτημα ΙΧ του ΕΣΔΑ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος των μονάδων παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου).

Η επιδότηση μονάδων καύσης και μονάδων παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου απομυζούν χρήματα που οφείλουν να διατεθούν για εναλλακτικές και ιεραρχικά ανώτερες της καύσης μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων. Το πολύ υψηλό κόστος κατασκευής αυτών των μονάδων απαιτεί σταθερή ροή απορριμμάτων για να επιτευχθεί μια εύλογη απόσβεση. Δημιουργείται έτσι το παράδοξο κίνητρο, αντί για μείωση να έχουμε μελλοντικά αύξηση της παραγωγής ή ακόμα και εισαγωγή απορριμμάτων από το εξωτερικό. Ο εκάστοτε στόχος ανακύκλωσης, όπως και οι ξεχωριστές ροές απορριμμάτων, πάντα θα έρχονται σε σύγκρουση με την ανάγκη εξασφάλισης σταθερών ροών απορριμμάτων προς καύση.

Η κυκλική οικονομία εξασφαλίζεται πρωτίστως, από την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και σε δεύτερο χρόνο από την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, έτσι ώστε οι πόροι να επιστρέφουν στην οικονομία και να αξιοποιούνται καταλλήλως, μειώνοντας την κατασπατάληση των φυσικών πόρων για εξόρυξη, παραγωγή, μεταποίηση και πώληση των προϊόντων.

Με τις μονάδες καύσης ή την καύση σε τσιμεντοβιομηχανίες παύει να υφίσταται ουσιαστικά η έννοια της κυκλικής οικονομίας. Σε καμία περίπτωση η ανάκτηση ενέργειας (πλην της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου) δεν μπορεί να αποτελεί κρίκο της κυκλικής οικονομίας, καθότι καταστρέφει πολύτιμους πόρους. Οφείλει λοιπόν να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη περί καύσης απορριμμάτων και επιτέλους να προωθηθεί η διαλογή στην πηγή και η κομποστοποίηση, καθώς και όλα τα συνοδά προγράμματα ουσιαστικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών που θα συντελέσουν στην πρόληψη>>.

ΒΟΛΟΣ 07-12-2020

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ