

Με αφορούν οι εκλογές του ΤΕΕ; Απαντήσεις σε αυτά που (δεν) θα ρωτήσεις...

⇒ Τι είναι το ΤΕΕ;

Αρκετοί γνωρίζουμε το ΤΕΕ ως τον φορέα που μας χορήγησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όμως ο ρόλος του ΤΕΕ δεν περιορίζεται σε αυτό. Αποτελεί θεσμικό σύμβουλο του αστικού κράτους και συλλογικό φορέα όπου εντάσσονται εργοδότες, στελέχη της κρατικής διοίκησης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με βάση την επαγγελματική – επιστημονική τους ιδιότητα, δηλ. μηχανικοί με διαφορετικά και αντίθετα ταξικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει ταύτιση συμφερόντων ανάμεσα στον μηχανικό που έμαθε ότι ο μισθός των 700€ είναι πλέον “ευκαιρία”, (ενώ τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε το όριο της φτώχειας) και τον μηχανικό – διευθυντικό στέλεχος κάποιου επιχειρηματικού ομίλου.

⇒ Γιατί να ασχοληθώ με τις εκλογές του ΤΕΕ;

Είτε ασχολούμαστε είτε όχι, το ΤΕΕ ασχολείται σίγουρα μαζί μας και μάλιστα ενεργά. Είναι απέναντί μας. Έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση της κυβερνητικής-αντιλαϊκής πολιτικής. Μας επηρεάζει από τον τρόπο που θα λαμβάνουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (βλ. απελευθέρωση επαγγέλματος) και την προωθούμενη, μέσω των πιστοποιήσεων, αποσύνδεση του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματά μας, έως τις αποφάσεις για τα αποθεματικά του ασφαλιστικού μας ταμείου και τη συνταξιοδότηση. Το ΤΕΕ διαχρονικά είναι ταγμένο να υλοποιεί μέχρι κεραίας την κυβερνητική-αντιλαϊκή πολιτική, σε κάθε τομέα της ευθύνης του. Μας επηρεάζει για το αν θα ασκούμε και με τι όρους θα ασκούμε το επάγγελμά μας στο μέλλον.

⇒ Πρέπει να έχω εξοφλήσει ή να πληρώσω συνδρομές;

ΟΧΙ, δεν σχετίζονται οι συνδρομές του ΤΕΕ με το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές.

⇒ Έχει νόημα να ψηφίσω;

Η αποχή των εργαζόμενων μηχανικών που συνειδητοποιούν τον ρόλο του ΤΕΕ, θα επιτρέψει τη διατήρηση του αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων και κατ’ επέκταση τη συνέχιση του έργου του σε βάρος μας. Η «ανάπτυξη» στην οποία το ΤΕΕ θα αναλάβει ρόλο συμβούλου, προϋποθέτει περαιτέρω μείωση των εργασιακών & επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, όπως και όλων των υπόλοιπων εργαζόμενων. Προϋποθέτει την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της γης, του αιγιαλού, των δασικών εκτάσεων καθώς και διαδικασίες αδειοδότησης “fast track” με συνεχείς απλοποιήσεις και εκπτώσεις στην ποιότητα των κατασκευών και τους όρους που αφορούν στον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στις προσεχείς εκλογές πρέπει να μπου στο τραπέζι οι ανάγκες των μισθωτών μηχανικών, που συνεχίζουν να πληρώνουν την “ανάπτυξη”, με μειωμένους μισθούς και εξαντλητικά ωράρια, χωρίς την ύπαρξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Των γυναικών μηχανικών με «μπλοκάκι», που δε τους αναγνωρίζονται επιδόματα και άδειες μητρότητας, ενώ είναι αβέβαιη η επιστροφή τους στη δουλειά μετά την εγκυμοσύνη. Των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών που ζουν με την ανασφάλεια “του αύριο” λόγω της αφαίμαξής τους από την εφορία και τον ΕΦΚΑ, τις πανάκριβες επαγγελματικές πιστοποιήσεις και τις “σκοτωμένες” τιμές που τα μεγάλα γραφεία επέβαλαν στην πιάτσα. Των Δημοσίων υπαλλήλων που τους έκοψαν το 40% του μισθού και τους μετέτρεψαν σε διεκπεραιωτές επενδυτικών σχεδίων.

⇒ **ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ** με την **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ**



Η Πανεπιστημονική, τόσο μέσα όσο και έξω από το ΤΕΕ, πρωταγωνίστησε στον αγώνα για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με βάση τις ανάγκες μας, ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου και την αντιασφαλιστική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ, για να μην περάσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του και η πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, ενάντια σε απολύσεις συναδέλφων, απλήρωτη εργασία κ.λπ.

Η Πανεπιστημονική αποτελεί την φωνή όσων δε μπορούν άλλο να σκέφτονται με πόσα λιγότερα μπορούν να ζήσουν, πόσο περισσότερο μπορούν να δουλεύουν, πόση περισσότερη πίεση μπορούν να αντέξουν.