

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΕΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SRF/RDF

Η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ–ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο, συνεχίζει την εγκληματική επιβάρυνση της περιοχής, με τοξικά βαρέα μέταλλα και καρκινογόνες διοξίνες, αφού για την αύξηση των κερδών του επιχειρηματικού ομίλου της LAFARGE, συνεχίζει την καύση σκουπιδιών (SRF/RDF) και PET – ΚΟΚ, αδιαφορώντας για την υγεία του λαού του Βόλου.

Η εν λόγω εταιρεία, ύστερα από μετρήσεις 6 ημερών (29/7 έως 3/8) το περασμένο καλοκαίρι, επισήμανε σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βόλου, ότι οι σχετικές τιμές ρύπανσης της ατμόσφαιρας είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

- Οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων, ακόμη κι όταν είναι μέσα στα αμφισβητούμενα όρια που θέτει η Ε.Ε., ακόμη και όταν γίνονται πλάι στην καμινάδα της ΑΓΕΤ – LAFARGE, αναφέρονται στην αναλογία ανά κυβικό μέτρο απαερίων της καύσης. Κανείς από τους κυβερνητικούς - κρατικούς και δημοτικούς ιθύνοντες δεν παίρνει υπόψη του ότι έχουμε να κάνουμε με εκατομμύρια κυβικά μέτρα απαερίων που εκλύονται κάθε μέρα στην ατμόσφαιρα (από 12,5 έως 21 εκ. κυβ. μέτρα ανάλογα με τους εν λειτουργία τσιμεντοκλιβάνους) από την ΑΓΕΤ σε επαφή με το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, που σημαίνει ότι η περιοχή «πνίγεται» από τα βαρέα μέταλλα, τα τοξικά αέρια, τις διοξίνες και φουράνια.
- Οι μετρήσεις γίνονται σε χώρους και σε χρονικές στιγμές, που επιλέγονται κατά το δοκούν για να υπάρχουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, για το συμφέρον των επιχειρηματικών ομίλων. Πιο συγκεκριμένα, οι μετρήσεις στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα έγιναν μόνο στον αέρα (όχι στο έδαφος), που και στην περιοχή του Βόλου επικρατούσε άστατος καιρός με βόρειους – βορειοανατολικούς ανέμους, που έστρεφαν την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τους ρύπους της ΑΓΕΤ προς τη θαλάσσια περιοχή, αντίθετα από το σημείο που έγιναν οι μετρήσεις από την ιδιωτική εταιρεία- συνεργάτη της ΑΓΕΤ.
- Τα όρια που τίθενται για τους αέριους ρύπους αμφισβητούνται, γιατί ακριβώς ορίζονται, όχι με βάση την προφύλαξη και την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά για την ανάκαμψη της κερδοφορίας των μονοπωλίων.

Τα ίδια συμφέροντα εξυπηρετεί και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Βόλου, επένδυση μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου αξίας 41 εκ. €, που θα παράγει το καρκινογόνο καύσιμο SRF/RDF για τις ενεργειακές ανάγκες της ΑΓΕΤ – LAFARGE, αφού θα έχει και μικρότερο κόστος μεταφοράς.

Ο «ενθουσιασμός» της δημοτικής αρχής Βόλου για τη δήθεν «πεντακάθαρη» ατμόσφαιρα στην πόλη μας συγκαλύπτει το περιβαλλοντικό έγκλημα της ΑΓΕΤ και δίνει άλλοθι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος που στηρίζει η Δημοτική αρχή με την παραγωγή SRF/RDF.

Η πολιτική του Δήμου Βόλου και της ΑΓΕΤ είναι σε πλήρη ταύτιση με τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και της ΕΕ, αφού πρόκειται για κατευθύνσεις σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων, οι οποίες κινούνται στα πλαίσια της νομιμότητας και των περιβαλλοντικών ορίων που έχει θέσει η ΕΕ και η νομοθεσία της.

Παρά την τραγική κατάσταση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν προχώρησε σε κανένα μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Βόλου. Αντίθετα βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια εφησυχασμού και αποπροσανατολισμού των κατοίκων. Επίσης, συνεχίζει να έχει ενταγμένο στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, το μέτρο για αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ για ενεργειακή αξιοποίηση από τις βιομηχανικές μονάδες.

Καλούμε τους συναδέλφους Μηχανικούς του ΤΕΕ Μαγνησίας, να καταδικάσουν τη στάση της δημοτικής αρχής Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που γίνονται συνεργοί στην εγκληματική πολιτική εναντίον της δημόσιας υγείας για να έχει το μονοπώλιο της ΑΓΕΤ φθηνά καύσιμα.

Με το ακόλουθο ψήφισμα διεκδικούμε:

- 1. Να σταματήσει η καρκινογόνα καύση απορριμμάτων και ΠΕΤ – ΚΟΚ από την ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ και κάθε προσπάθεια δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής SRF/RDF από το Δήμο Βόλου.**
- 2. Να καταργηθεί όλο το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την παραγωγή και καύση σκουπιδιών και να τροποποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων με σκοπό να σταματήσει κάθε σχεδιασμός για παραγωγή υλικών για καύση και διάθεσή τους στη βιομηχανία.**
- 3. Να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για κατασκευή μονάδων ανακύκλωσης με έμφαση τη διαλογή στην πηγή με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας.**
- 4. Να ανακληθούν και να ακυρωθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αδειοδοτούν την καύση και τη μεταφορά RDF/SRF και τοξικού ΠΕΤ – ΚΟΚ.**
- 5. Να ληφθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ και γενικότερα στους χώρους δουλειάς.**